

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14.11.2017

Σχετικά με την δυνατότητα παραγωγής και καύσης SRF σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Βόλου

Η Πανεπιστημονική καταγγέλλει στους εργαζόμενους της Μαγνησίας την πρόσφατη απόφαση της πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Βόλου να εγκρίνει την προμελέτη σχετικά με τη δυνατότητα παραγωγής και καύσης SRF μέσω κατασκευής μονάδας Επεξεργασίας αποβλήτων.

Κριτήριο για την παραγωγή και καύση των επικίνδυνων αυτών προϊόντων όπως το SRF για την δημόσια υγεία αποτελεί η κερδοφορία του κεφαλαίου στον τομέα των αποβλήτων, καθώς πρόκειται για κερδοφόρες επενδύσεις σε βάρος της υγείας του λαού μας.

Οι ευθύνες είναι τεράστιες για την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Μαζί με την ΕΕ έχουν ολοκληρώσει αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την παραγωγή και εμπορία επικίνδυνων υποπροϊόντων αποβλήτων αδιαφορώντας πλήρως για την ανθρώπινη υγεία. Από κοινού στοχεύουν να καταστήσουν την πόλη του Βόλου σε πανευρωπαϊκό σκουπιδότοπο. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ, η οποία προτάσσει το εμπόριο των ρύπων μέσω του λεγόμενου «Χρηματηστηρίου Ρύπων».

Ευθύνες έχει και η Τοπική διοίκηση μέσω της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Δημοτικής Αρχής οι οποίες επιδιώκουν σε ρόλο μεσάζοντα την εφαρμογή της παραγωγής και καύσης επικίνδυνων προϊόντων των αποβλήτων, κλείνοντας πονηρά το μάτι στο κεφάλαιο αφενός μέσω της κατασκευής των μονάδων σε σύμπραξη με ιδιώτες, αφετέρου δε μέσω της εμπορίας και πώλησης των επικίνδυνων υποπροϊόντων.

Οι απελπισμένες προσπάθειες προκειμένου να χειραγωγήσουν τον λαό και τους εργαζόμενους στηρίζονται σε αντιεπιστημονικές μελέτες και πρακτικές ενώ επίσης φτάνουν σε σημείο να τρομοκρατούν την εργατική τάξη της περιοχής μας σε χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης προκειμένου να υπάρχει μεροκάματο!

Η Πανεπιστημονική καλεί, το λαό του Βόλου και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους, τη νεολαία αλλά επίσης τον τεχνικό κόσμο και τους επιστήμονες, να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω από τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών που αποτελεί η διεκδίκηση υψηλής ποιότητας ζωής και συνθηκών εργασίας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η κατάκτηση τους μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον μπει στο επίκεντρο της πάλης, η διεκδίκηση λύσεων των ολοένα διευρυμένων κοινωνικών αναγκών, σε αντιπαράθεση με το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων δεν μπορεί να υπόκειται σε κανόνες καπιταλιστικού κέρδους. Επιβάλλεται να αποτελεί τμήμα, ενός κεντρικού σχεδιασμού της εξουσίας της εργατικής τάξης, με κριτήριο την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου συνθηκών εργασίας και διαβίωσης. Η τάση της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περίπτωση αυτή, θα στρέφεται στην ολοκληρωμένη διαλογή στην πηγή του απορριμματος, στην ανακύκλωση και επανάχρηση. Επίσης θα προσφέρει σημαντική μείωση των απορριμμάτων και τεράστια εξοικονόμηση φυσικών πόρων, σε αντίθεση με τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης που επιβάλλει και σπαταλά άναρχα για λόγους εμπορίας και γκλαμουριάς.